

DAS

30

Door Alle Scouts

30 Jaar ZOKA

Clubblad
Scouting
Voerendaal
November 2015
Nummer 30



Deze DAS is van:

Alles over de
2e helft van 2015!

Voorwoord

Beste DAS-Lezer,

Ik weet niet waar ik moet beginnen. Echt niet! Want sinds het uitkomen van onze vorige DAS, is er zóóóóó ontzettend vééééél gebeurd en dat willen we graag allemaal een plaatje geven in deze editie! Daarom, en dat zal je inmiddels wel al gemerkt hebben, is deze DAS extra dik.

Zo moeten we het in deze DAS in ieder geval over de zomerkampen hebben. Ik hoor je al denken: "Zomerkampen? Meervoud?" Ja, we hadden er niet één, niet twee, maar drie! De Bevers, de Welpen en de Scouts zijn in Maria-Hoop op kamp geweest, enkele Explo's hebben samen Wiltz (Luxemburg) verkend en 5 van ons zijn de uitdaging aangegaan en hebben deelgenomen aan de Wereld Jamboree in Japan! Daarnaast doen we in deze DAS ook verslag van onder andere de Jota-Joti, de Natuurwerkdag en de Halloweentocht. En uiteraard komen ook de vaste rubrieken aan bod, zoals de VoVa, DAS-Boulevard en (nu eerst) het vervolg op de jubileumskalender.

Een andere reden waarom we zo enorm veel gespreksstof voor deze DAS hebben, heeft te maken met het feit dat er al heel lang geen nieuwe DAS uitgekomen is. Ik heb het voor jullie nagekeken: de vorige DAS stamt uit juli, wat betekent dat er bijna 5 maanden geen nieuwe DAS is gedrukt. Da's TE lang, vinden wij, en daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, snellere manier om de DAS voortaan te maken. Vanaf de volgende editie gaan jullie weer een DAS krijgen, zoals het hoort: DOOR ALLE SCOUTS! Meer leden van Scouting Voerendaal gaan actief een bijdrage leveren aan ons clubblad. Wil jij ook met ons mee doen? Geef dat dan even door aan een van de oude DAS-Redactie leden.

Goed, ik hou jullie niet langer meer op. Heel veel leesplezier!

De DAS-Redactie .



Jubileumskalender

November

1-11-2006	Berend	Roverscouts + Leiding	9 jaar
1-11-2004	Luc	Roverscouts + Leiding	11 jaar
1-11-2002	Erik	Leiding	13 jaar
1-11-2002	Sander	Leiding	13 jaar
15-11-2011	Martijn	Explorers	4 jaar
15-11-2009	Eline	Explorers	6 jaar
22-11-2010	Stan	Scouts	5 jaar
25-11-2010	Sasha	Scouts	5 jaar

December

1-12-1996	Hilly	Bestuur	19 jaar
1-12-2008	Eline	Scouts	7 jaar
1-12-2008	Bram	Scouts	7 jaar
1-12-1999	Mark	Roverscouts + Leiding	16 jaar
1-12-2006	Keisha	Explorers	9 jaar
4-12-2002	Jolien	Roverscouts	13 jaar
9-12-2007	Bjorn	Scouts	8 jaar
19-12-2010	Frank	Kaderlid	5 jaar

Fantastisch! Wat goed dat jullie al zo lang lid zijn! Op naar het volgende jubileum!

Wordt vervolgd in de volgende DAS!

Spreekwoord + Foto =
SPREEKFOTO !

Met de modderzak slepen!



Een minder leuk klusje opknappen!

Esmee in volle actie tijdens een klassiek potje 'Blubberbal', waarbij er met een modderzak moest worden overgegooid! Erg leuk! Erg vies! Voor een speed cursus Blubberbal, zie blz 7.

Seizoensopening + Overvliegen

Op zaterdag 5 September was het dan eindelijk weer zover. Na een periode van twee scouting-loze maanden, werd vandaag het nieuwe scoutingseizoen 2015-2016 officieel geopend. Uiteraard werd dit gedaan door middel van een gezamenlijke opkomst, waarbij iedere speltak goed vertegenwoordigd was.



Rond 15.00 uur werd er verzameld in het HK. Na een korte uitleg, werd er gezamenlijk naar het Cortenbacherbos gelopen, waar er 'Levend Stratego' gespeeld werd. Team blauw ging goed van start en had binnen no-time het eerste ticket afgeleverd, maar niet snel daarna was het het rode team dat met enkele tickets uit het blauwe gebied ontsnapte. Na een uurtje werd het spel gestaakt, omdat de regen gedurende het spel steeds harder uit de lucht kwam vallen, bij een eindstand van: Blauw 8 - Rood 6.

Eenmaal terug bij het HK, deed Erik zakjes chips uit, nadat er voor hem gezongen was. En na de pauze was het tijd voor het overvliegen. Wanneer je te oud bent voor een bepaalde speltak, vlieg je over naar een nieuwe groep. Dit keer moesten de overvliegers daarvoor door een smalle, rode tunnel van de ene naar de andere groep kruipen. Voor de overvliegende Bevers was dit natuurlijk geen enkel probleem, maar de overvliegende scout had er iets meer moeite mee. :)



En met deze officiële gebeurtenis kwam de seizoensopening ten einde. We wensen iedereen een leuk, nieuw scoutingjaar toe bij je oude óf bij je nieuwe speltak!



DAS Boulevard 

In DAS-Boulevard, bespreekt een anonieme bron de verste roddels en geruchten binnen Scouting Voerendaal. En er valt deze keer weer veel te bespreken! De roddel-machine heeft weer overuren gemaakt en de luistvinkjes van de schrijver hebben weer van alles opgepikt en afgeluistervinkt. Uiteraard is alle informatie op een compleet legitieme wijze vergaard.

1. Jaaa, Sven's heeft weer een nieuwe kleur (dus gelukkig is d'r een nieuwe DAS): Neonblauw! "Neonblauw is echt wel het nieuwe zwart, hoor!", aldus Sven.
2. Martijn S. (niet te verwarren met Martijn F.) heeft in één keer zijn rijbewijs gehaald. Chapeau! We zoeken nog chauffeurs voor tijdens de Joti-Expeditie (Red: Inmiddels natuurlijk niet meer =))
3. Lucas van de Bevers is supergoed in minigolf. "Toen het balletje over de koop ging, moest ik heel hard slaan!", zo verklaarde hij aan een van onze reporters.
4. Bram's ratten zijn verliefd op elkaar. "Ze zijn vet lesbisch, man!", was zijn reactie. Gelukkig kan dat bij Scouting allemaal. One Love!
5. Løtte van de Røverscøuts løøpt øp dit møment stage in het verre Øslø. Maar øf ze daar ook een Zweedse chefkok gaat tegenkømen is twijfelachtig, Øslø ligt namelijk in Nøørwegen.
6. Sjoerd heeft een nieuwe huiswolf, die Moosje genoemd wordt. Hij is heel lief en heel cool! Dat weten we zeker, want, zeg nou zelf, het is een echte huiswolf!
7. Julia is een tijdje geleden 17 jaar geworden. Van Harte Gefeliciteerd, Julia! De DAS-Redactie wacht nog altijd op een uitnodiging voor je feestje øf op een kleine traktatie. :)
8. De Scouts tijdens het zomerkamp allemaal collectief lid zijn geworden van de Illuminati. Maar da's geheim, dus dat hebben jullie niet van ons gehoord.
9. Anneke heeft wel 3 uur door de aldi gelopen om speciaal voor het zomerkamp Zuid-Aziatische hardkorrelige rijst (ZAHKR) te kopen. Helaas vond niet iedereen de ZAHKR even lekker. Balen!

Vijf Onnozele Vragen aan Sander

Voor de verandering is deze keer weer iemand van de leiding aan de beurt. Maar niet zomaar iemand, hoor! Hij heeft ons al vaker uitgeholpen tijdens de JOTA en ook was hij van de partij tijdens het Scoutival. Bovendien is hij sinds kort de nieuwe, kersverse Explo-begeleider. Deze keer hebben 5 onnozele vragen gesteld aan: Sander!



3. Hoe ziet jouw meest favoriete wolk er uit?

"Mijn favoriete wolk ziet er uit als een kokosnoot."

4. Waarom zijn aardappels zo cool?

"Nou, dat is omdat aardappels eigenlijk tot de groentes behoren en daarom dus gezond zijn, zelfs als je ze frituurt. En als je dat doet, dan zijn ze erg lekker! =)"

5. Noem de top 5 van jouw persoonlijke TTT, jouw Taarten (of vlaaien) Top Tien?

5. "Rijstevlaai"
4. "Mizerabel"
3. "Kruimelen-pudding"
2. "Pruimenvlaai"

En de absolute nummer 1: "Abrikozenvlaai met slagroom en witte chocoladevlokken!"

Wie zou er de volgende keer aan de beurt zijn? Spannend, of niet? Misschien ben jij 't wel.

1. Naar welke Europese plaats zou jij een voetreis willen winnen?

"Libeek, want dat is het allerkleinste gehucht dat ik ken en uiteraard ben ik daar verder erg benieuwd naar!"

De DAS-Redactie is op onderzoek uitgegaan en Libeek blijkt gewoon lekker in Nederland te liggen, namelijk vlak aan de Belgische grens.

2. Als jij een Grieks eiland zou kunnen kopen, wat zou je dan op dat eiland bouwen/doen?

"Ik zou d'r een grote partytent opbouwen en het hele jaar feest geven, want het leven is een feestje!"



Joti-puzzels - Geheimschrift

Tijdens de Joti-Expeditie wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende soorten geheimschrift. Deze kunnen soms best verwarrend en onduidelijk zijn. Kun jij onderstaande woorden vertalen en zo bewijzen dat je helemaal klaar ben voor de Expeditie van volgend jaar?



1 ☆ ↗ 🐦 ☑ 📡 🐦 🏠 📺

2 8 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 ▭ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻

4 4 5 26 5 4 18 9 5 5 9 7 5 14 19 3 8 1 16 16 5 14 26 9 10 14

5 BAMR FYRHGRY GBG FHPPRF

Kijk voor het antwoord snel op de achterkant van deze DAS!

Joti-Jota

Ook dit jaar bestond het Joti-Jota programma uit twee delen. Op vrijdagavond werd er deelgenomen aan de Joti-expeditie: een suuuper spannende wedstrijd tussen de verschillende scoutinggroepen in onze regio. Er moesten puzzels opgelost worden, zodat we de geheime locaties konden achterhalen. Daarna moest er naar die locatie gereden worden, zodat de geheime code daar gevonden kon worden, die vervolgens weer in de computer ingevoerd kon worden om punten te verdienen.

Met als motto: "structuur, snelheid en intelligééentie", ging Scouting Voerendaal goed van start en ondanks een paar kleine probleempjes, werden bijna alle geheime codes gevonden en bovendien werden ook de bonusopdrachten succesvol uitgevoerd. Resultaat: een geweldige EERSTE plaats! Niet alleen in de regio 'zuid', maar van heel Limburg! Wauw!



Op zaterdagochtend begon het tweede deel van het Joti-Jota programma: de opkomsten van de Bevers, de Welpen en de Scouts stonden traditioneel weer in het thema van communicatie en techniek. Daarnaast kon je vóór je eigen opkomst of na afloop d'r van, in het HK nog allerlei andere dingen rond dit thema doen.

Toen ik bijvoorbeeld 's middag het gebouw kwam binnenwandelen, waren enkele Welpen een tocht aan het lopen, terwijl een aantal andere Welpen vanuit HK hun de weg

wezen door gebruik te maken van een paar portofoons. Tegelijkertijd waren een paar Bevertjes druk in de weer met het solderen van hun eigen BAT-detector (uiteraard met de nodige hulp). Ook was er al een Scout aanwezig die, via een van de computers, aan het chatten was met een scout uit Indonesië.



Daarnaast kon er ook daadwerkelijk gepraat worden met Nederlandse en buitenlandse scouts via de zendapparatuur, die Frank, Pascal en Sander speciaal voor de gelegenheid geïnstalleerd hadden.



Prijsuitreiking

Natuurlijk wist iedereen het al, maar wij zijn dus eerste geworden tijdens de joti expeditie! Dus... om onze prijs af te halen werden we uiteraard verwacht op een geheime locatie, waar ook de andere prijswinnaars naar toe moesten komen. Het was echter niet alleen

het afhalen van de prijs. Er werd nog een nieuwe wedstrijd aan vast geplakt, welke we natuurlijk wilden winnen. Er werden vijf spellen gespeeld en, goed als we waren, hadden we aan het einde van deze reeks de meeste punten. Hiermee wonnen we twee zakken snoep, gratis deelname aan de joti van volgend jaar en een mooi jarjar masker. Daarnaast kregen we natuurlijk ook nog de échte prijs uitgereikt: een avondje glowgolven. Na het maken van wat winnaarsfoto's begonnen we ontzettend vrolijk aan onze terugreis. Zeker een geslaagde avond!



Zomerkamp 2015 - Maria Hoop

“Slaapgebrek, Drek en Slappe Lach”

Dat is wat Anneke antwoordde op de vraag: “beschrijf het zomerkamp in 3 woorden?”. De DAS-redactie is het hier volledig mee eens, want het was zeker een fantastisch mooi zomerkamp, bom-vol leuke activiteiten, met heel leuke grapjes en (in mindere mate) ‘drek’.

Zaterdag

Zaterdagmiddag om drie uur kwamen alle kinderen aan in een onbekend scoutinggebouw in the middle of nowhere (lees: Maria Hoop). Normaalgesproken zouden de Scouts in het nabijgelegen Koningsbosch afgezet worden, vanaf waar ze zelf de weg naar Maria-Hoop zouden moeten vinden. Echter, vanwege de slechte weersvoorspellingen (code oranje), werd er besloten om dit af te lassen.

Eenmaal in het sprookjes-achtige gebouw aangekomen, werden de slaapplekjes in orde gemaakt en daarna werd er kennis gemaakt met de ‘dorpsbewoners’. Echter, dit waren geen gewone mensen, maar echte sprookjesfiguren! Na het introductiespel kwamen we er achter dat de spreuk, die we nodig hadden om het beest terug te toveren, kwijt was. Het terugvinden van deze toverspreuk zou dan ook de rode draad door de rest van het zomerkamp worden. Want ja, je kunt het beest niet eeuwig een beest laten zijn, als ie dat niet wilt!

Random quote van de dag: “die komkommers hoef je niet te wassen, die zijn in de fabriek al gewassen!” - Edith



Zondag

Op zondag werd direct de traditionele dagtocht gelopen door alle deelnemers. Tijdens deze tocht hebben de bevers 10 kilometer gelopen, de welpen 16 kilometer en de scouts, Rafael en Stijn (de helden!) 23 hele kilometers. Een aantal veel gestelde vragen (en antwoorden) tijdens deze tocht waren voor de hand liggend: “waarom moeten we de paaltjes tellen?” – dat is belangrijk voor de kampkrant.

“Wil je alsjeblieft stoppen met zingen?” – nee.

“Is het nog ver?” – Ja, nog héééél ver.

Na de tocht werd er genoten van een heerlijke, welverdiende maaltijd. Deze werd gevolgd door een relaxte filmavond in onze eigen twee-zaals bioscoop, waarin Frozen en Pocahontas werd vertoond!

Random quote van de dag: “Let it Go, Let it Go!” - Dilini, Mirthe, Stella, Esmee, Luc en Anneke



Maandag

Op dag 3 van zomerkamp vond de zeskamp plaats. Tijdens dit activiteit streden de deelnemers voor roem, glorie en een stukje van de spreuk. Voor de Scouts viel er met een potje trefbal bovendien ook nog een pak kaas te verdienen, zodat ze hun tosti-peil op niveau konden houden. Je hebt immers nooit genoeg kaas!

Daarnaast werd er ‘s ochtends door de scouts ontzettend hard gewerkt aan het bouwen van een vet hoog pionierwerk en mochten de Bevers en Welpen een kaart voor thuis maken. De dag werd afgesloten met een kampvuuravond.

Random quote van de dag: “Dit is een watje! Een wat? Een watje! Oh, een watje!” - Iedereen





Dinsdag

Ohjee, op dinsdag werd iedereen opeens in de oertijd wakker, waardoor we gedwongen werden om een dagje primitief te leven. Er moest een eigen onderdak voor de nacht gebouwd worden (vooral de zennn-tennt van de leiding was gewoon een kei goe produk). We moesten koeien verhandelen (zonder dat ze de pest kregen) om zo ons eten te verdienen. En er werd 'blubberbal' gespeeld (zie pagina 11 voor een uitgebreide cursus). Dit spel werd, vanwege logische redenen, gevolgd door een verplichte douche-ronde.

's Avonds werd er door iedereen in tenten geslapen; de Scouts in hun eigen tenten, de Welpen in de zennn-tennt. Voor sommigen was dat eerst een beetje spannend, maar zodra iedereen gewend was, was het eigenlijk gewoon kei gezellig in de tent!

Random quote van de dag: "Waar berg ik 'm op? Gewoon in de laai!" - Youtube-filmpje



Woensdag

Na een hele nacht in een tent geslapen te hebben, was iedereen alweer vroeg uit de veren. Voor de kinderen de perfecte gelegenheid om de leiding 'n keer-tje wakker te maken. Het ontbijt werd gevolgd door 'Mad Science'. Drie uur lang werden er allerlei proefjes gedaan met o.a. ballonnen, bellen, rookringen, vuur, tornado's in een fles en vulkanen.

Het middagprogramma bestond voor de Scouts uit een uitstapje naar Echt, waar een foto-spel werd gecombineerd met het ruilen van een theezakje. De Welpen bleven bij het HK waar er waterspeltjes gespeeld zouden worden. Echter, door de regen viel dat in het water. Tenminste voor de meeste van ons. Een aantal bikkels waren niet bang voor de regen en startten gewoon toch een watergevecht in de regen. De dag werd na het eten afgesloten met een 'Challenge 100' en een paar erg creatieve toneelstukjes, waarbij er zelfs een intern huwelijk plaatsvond.

Random quote van de dag: "Annie, ich bring deze kindere even noa 't centrum en doa noa kum ich dich ophoalen!" - Busschaufeur

Donderdag

Vandaag werd er door de Welpen een fotoroman gemaakt, maar eerst mochten ze het menu voor die avond bepalen. Nadat dit af was, gingen we op pad met het fototoestel. Snel ontstond er een verhaal met prinsessen, boeren, paarden en ridders. Nadat het verhaal ten einde was gekomen, werd het eerder samengestelde menu gemaakt op het kampvuur. De avond werd afgesloten met een hele gezellige bonte avond.

De Scouts hadden, daarentegen, een heel ander programma. Zij zijn gaan zwemmen in het zwembad 'Glanerbrook' in Sittard. Terug op de kamplocatie werden er frietjes gegeten. Daarna volgde de bonte avond en ging iedereen naar bed. Echter, midden in de nacht werden ze weer wakker gemaakt voor een dropping.

Random quote van de dag: "Die 30 op dat verkeersbord, betekend niet 30 rondjes rond de rotonde!" - Maarten

Vrijdag

Op vrijdag vond 'andersom-dag' plaats, terwijl de Scouts mochten uitslapen. Voor de Welpen begon de dag met een kampvuurtje, waarop eigen brood gebakken werd. 's Middags werd geluncht met het avondeten: Pannekoekeeeeen! Vervolgens werd er een begin gemaakt met het opruimen van de tenten, het pionierwerk, de zaal en ga zo maar door. De dag werd afgesloten met een kiekjes-ontbijt.

Random quote van de dag: "Jongens, kijk daar, Illuminatie!!" - Scouts

Zaterdag

En zo kwam het zomerkamp alweer ten einde. Een fantastische week vol allerlei leuke activiteiten! We hopen jullie volgend jaar weer te zien!





“Er was eens een...”
 Zomerkamp 2015 - Maria Hoop



Wereld Jamboree - Japan

Afgelopen zomer vond ook de 23ste Wereld Jamboree plaats in Kirarahama (Japan). Scouting Voerendaal werd tijdens deze WJ vertegenwoordigd in bijna alle mogelijke gelederen: Sem ging mee als deelnemer, Erik was aanwezig als troepstaf (Quartermaster) en Maykel, Jolien en Stijn waren als IST-ers (Internationaal Service Team) naar Japan afgereisd.

Hieronder lees jij hoe zij de WJ ervaren hebben én waarom jij zeker ook een keer mee moet naar de WJ als je de mogelijkheid hebt!



Sem Wenders (Explo's)

- Hoe was jij mee naar de WJ?

Ik was mee als deelnemer, wat inhoudt dat je geen vervelende klusjes hoeft te doen of op kinderen hoeft te passen. Ik heb alleen maar gave activiteiten gedaan, veel vriendschappen gesloten en me prima vermaakt!

- Wat is het bijzonderste wat je op de WJ hebt meegemaakt?

Gewoon in het algemeen dat als je langs het terrein van een groep loopt dat ze met je willen praten en swoppen. Als je iemand aanspreekt, is die persoon altijd vriendelijk.

- Wat zorgde voor de grootste cultuurshock?

Er zijn echt O-VER-AL automaten en de Japanners buigen altijd (uit beleefdheid).

- Wat is het leukste activiteit waaraan je hebt deelgenomen?

De Home Hospitality, waarbij we bij een Japans gezin thuis werden uitgenodigd en daar mochten blijven slapen. Eigenlijk maakte je gewoon eventjes deel uit van het gezin!

- Omschrijf de WJ in 3 woorden?

Gekste zomerkamp ever!

- Waarom moet de DAS-lezer de volgende keer echt meegaan op de WJ?

Er zijn echt zoveel redenen waarom je mee moet gaan, dus het is beter om gewoon op YouTube een filmpje over de WJ te kijken (zoek bijvoorbeeld op Goya van der Heyden)!

Stijn Wenders (Roverscout)

- Hoe was jij mee naar de WJ?

Samen met Maykel ging ik naar de WJ als IST'er. Dat betekent dat je een medewerker bent op de Jamboree. Maykel en ik hebben namens het Nederlands Contingent een workshop over fairtrade chocolade opgezet.

- Wat is het bijzonderste wat je op de WJ hebt meegemaakt?

Het meest bijzondere dat ik heb meegemaakt was mijn bezoek aan Hiroshima, een van de twee steden die in de Tweede Wereldoorlog verwoest is door een atoombom. Dat was heel erg indrukwekkend en ook heel ontroerend.

- Wat zorgde voor de grootste cultuurshock?

De grootste cultuurshock was voor mij de overdreven vriendelijkheid van de Japanners. Als je in een supermarkt wat koopt wordt er drie keer voor je gebogen als je iets afrekent en als de bus een minuutje te laat is begint de buschauffeur eerst vijf minuten zijn excuses aan te bieden.

- Wat is het leukste activiteit waaraan je hebt deelgenomen?

Onze eigen Eat More Chocolate-activiteit natuurlijk!

- Omschrijf de WJ in 3 woorden?

Echt. Super. Vet.

- Waarom moet de DAS-lezer de volgende keer echt meegaan op de WJ?

De WJ is zo bijzonder omdat je op kamp gaat met scouts uit meer dan 150 verschillende landen. Daarnaast kun je maar één keer in je leven mee als deelnemer. Dat maakt een WJ letterlijk een once in a lifetime experience.



Maykel Kicken (Uber-hopman)

- Hoe was jij mee naar de WJ?

Samen met een team van Nederlandse vrijwilligers heb ik een activiteit bedacht, in elkaar gezet, uitgetest én op de WJ gedraaid over chocolade. Dat zal de huidige leiding waar ik nog niet zo lang geleden leider van was, niet verbazen. Met hun heb ik vaker chocolade-achtige activiteiten gedaan en we hebben aardig wat 'snoep uit automaat' [lees; chocoladerepen..] in het kasboek genoteerd.

- Wat is het bijzonderste wat je op de WJ hebt meegemaakt?

In negatieve zin: een duo Russische dames dat in tegenstelling tot hun eigen jeugdleden, maar niet wilde luisteren, volledig zijn eigen gang gingen en precies dát deed wat we vroegen om niet te doen. En in positieve zin: de samenwerking en gesprekken met Scouts uit weet-ik-waar. Om goed samen te werken was vaak een uitdaging vanwege taalbarrières en cultuurverschillen. Want een Japanner neemt echt geen besluit zonder dat met tien andere Japanners overlegd te hebben en een Afrikaner snapt het principe van 'wachten in de rij' niet. En juist dat kan best problematisch zijn in Japan, waar wachten in rij een nationale sport is.

- Wat zorgde voor de grootste cultuurshock?

Stijn. Hij won een pluche banaan van een kleine meter hoog uit zo'n kermisachtige grijpautomaat. Iets dat me in Nederland nooit lukt maar hij flikte het gewoon even op de 8e verdieping van een Japans warenhuis. Terwijl er ook nog een luidspreker op de automaat stond die elke twintig seconde iets liet horen dat klonk als 'mhuaaaaababa!'. Er is een filmpje van!

- Wat is het leukste activiteit waaraan je hebt deelgenomen?

EatMoreChocolate! Dat was de naam van onze activiteit. Ok, ik heb daar niet echt aan deelgenomen maar stel ik zou ergens aan mogen deelnemen dan had ik elke dag EatMoreChocolate gedaan! Echt wel! Want chocolade is fantastisch en we hadden by far de leukste activiteit!

- Omschrijf de WJ in 3 woorden?

Wereld Jamboree Japan (Red: Tsja, accurater kan bijna niet!)

- Waarom moet de DAS-lezer de volgende keer echt meegaan op de WJ?

Een Jamboree is net als... bijna hetzelfde als.... het lijkt nog het meest op.... Euhm. Nou, iedereen moet dus echt mee omdat het met niks anders te vergelijken is! Daarom is het echt een hele bijzondere ervaring die je zeker je hele leven zal bijblijven. Aan sommige dingen die moeilijk en duur lijken te zijn moet je nooit beginnen [zoals een papier-maché sneeuwpop maken] maar andere uitdagingen moet je met beide handen aangrijpen. En neem van mij aan, de WJ is zo'n uitdaging!



Feitjes!

Wist jij namelijk al dat:

- Er ongeveer 35.000 Scouts aanwezig waren tijdens de WJ?
- Hiervan er ongeveer 1000 uit Nederland afkomstig waren en 5 uit Voerendaal?
- De overige scouts uit ongeveer 150 verschillende landen afkomstig waren?
- De WJ mogelijk gemaakt werd door zo'n 8000 vrijwilligers.

Het mag duidelijk zijn! De WJ is groots!





Just so you know...

Goed, de Wereld Jamboree is dus het allergrootste zomerkamp ter wereld en wordt één keer in de vier jaar in een ander land georganiseerd. Een kamp bom vol met spectaculaire activiteiten, nieuwe vrienden en het kennismaken met buitenlandse culturen!

Maar wanneer je besluit om deel te nemen aan een WJ dan ga je niet alleen 10 dagen op kamp. De voorbereidingen beginnen namelijk al twee jaar van tevoren! Er vinden dan troep-weekden plaats waarin je de rest van jouw troep (bestaande uit ongeveer 36 deelnemers en zo'n 4 man begeleiding) leert kennen. Maar dat is nog niet alles..., want vóór de WJ officieel begonnen is, maak je met jouw troep ook nog een reis door het land waar de WJ gehouden wordt.



Erik (Scouts leiding)

- Hoe was jij mee naar de WJ?

Ik was mee als troepstaf (quartermaster) van de Limburgse Vrijthof-troep. Als Troepstaf zijnde, was ik de begeleider van een groepje Explorers die als deelnemer meegingen. En als quartermaster, was ik verantwoordelijk voor alles wat met logistiek te maken heeft. Dus eten, materialen, reizen enz.

- Wat is het bijzonderste wat je op de WJ hebt meegemaakt?

Het eten bij andere landen of andere landen op bezoek krijgen. Ik ben een avond bij een groep Hongaren gaan eten wat erg leuk was en ook verschillende landen zijn bij ons komen eten zoals mensen uit Colombia, Italië, Zweden en Suriname.

- Wat zorgde voor de grootste cultuurshock?

In positieve zin dat in Japan alles ontzettend schoon is en dat er overal gratis openbare toiletten zijn. Dit zijn ook wel nodig want je moet heel veel drinken. Iets minder is dat er in Japan bijna nergens afvalbakken staan, Japanners nemen hun afval mee naar huis dus dat was wel even wennen.

- Wat is het leukste activiteit waaraan je hebt deelgenomen?

Het Community-activiteit. Hierbij gingen we buiten het WJ-terrein naar een Japanse stad. Daar werd dan vanalles voor ons georganiseerd om Japan beter te leren kennen. Voor mijn groepje was dit een show in de stadsschouwburg, verzorgd door een aantal basisscholen. Daarna werd er een middelbare school bezocht, waar we o.a. typisch Japanse spelletjes hebben gespeeld en we bij een theeceremonie aanwezig waren. Voor ons werd de dag afgesloten met een bezoek aan de grootste grot van Japan. Een heel afwisselende en leuke dag was dat!

- Omschrijf de WJ in 3 woorden?

Ervaring voor-het Leven

- Waarom moet de DAS-lezer de volgende keer echt meegaan op de WJ?

De WJ is een ervaring om nooit te vergeten en je ontmoet er mensen die je anders nooit tegen zou komen. Het is super om voor 10 dagen lid te zijn van een stad bestaande uit allemaal scouts vanuit meer dan 150 verschillende landen. En dan heb je naast de WJ ook nog de voorreis en de voorbereiding in Nederland, die ook ontzettend leuk zijn. Gewoon meegaan, je zult er geen spijt van krijgen.

Jouw kans?

Heb jij, na het lezen van dit artikel, ook zin om een WJ van dichtbij mee te maken! Dat kan ... over 4 jaar (in 2019)! Dan vindt de WJ plaats in:

West Virginia (VS)

Met als thema:

"Unlock a New World"

En wordt ie georganiseerd door de VS, in samenwerking met Mexico én Canada!

Explokamp 2015 - Wiltz

De Explo's zijn deze zomer gezellig met z'n viertjes (Martijn, Sven, Jerom en Sander) op kamp geweest naar het Luxemburgse Wiltz: dé Scoutinghoofdstad van Europa! Hieronder vatten we iedere dag eventjes kort samen, zodat je ook niks van dit gave buitenlandse kamp hoeft te missen!



Maandag

Rond 'n uur of 8 (prinsessentijd) vertrokken we vanuit Voerendaal met de auto richting het verre Wiltz. Eenmaal aangekomen bij het 'Chateau de Wiltz', moesten we eerst even zoeken naar onze kamp-locatie. Nadat we een mooi plekje aan het riviertje de 'Wölz' vlakbij het toiletgebouw hadden uitgezocht, werden de tenten opgezet. 's Middags zijn we nog even naar het centrum van Wiltz gewandeld, waarvoor we eerst onder een tunneltje (met vleermuizen) door moesten en waarvoor we vervolgens nog een flinke berg moesten beklimmen. In het centrum hebben we o.a. boodschappen gedaan en zijn we bij de VVV langs geweest.

Dinsdag

Dinsdag hebben we met de trein de hoofdstad van Luxemburg bezocht: Luxemburg! Omdat we zijn ingestapt op Wiltz centraal (en niet Paradiso), hoefden we niet naar de trein te zwaaien, zodat ie zou stoppen. In de stad hebben we een mooie, toeristische route van 3 kilometer gefietst, maar dat was niet erg praktisch, dus eigenlijk hebben we vooral gelopen. Onderweg werd een museum over Luxemburgse kunstgeschiedenis bezocht (jahoor, erg cultureel verantwoord!) en zijn we langs het standbeeld van de 'gelbe frau' gekomen.



Woensdag

Op onze derde kampdag hebben we een uitstapje gemaakt naar Medernach, waar we het 'blotevoeten-pad' gelopen hebben! Echter eigenlijk was het helemaal geen pad, maar bestond de route vooral uit bakken met spul d'r in, zoals dennenappels en beukennootjes (eigenlijk net geen legosteentjes). 's Middags zijn we naar het 'Chateau Larochette' geweest. Maar het kasteeltje zag d'r niet zo heel mooi uit en de entree was vrij duur, waardoor we er alleen een rondje omheen gelopen zijn.

Donderdag

Op de donderdag zijn we gaan kanoën. Onderweg werd er geluncht in de boot en kwamen we hele enge eenden tegen. Na 2.5 uur ploeteren, kwamen we bij het eindpunt aan met blaren op onze duimen. Vanaf daar konden we de bus terug naar het beginpunt pakken, of niet, want de bus (en voornamelijk de deur) had daar geen zin in.



Vrijdag

We moesten en zouden toch een echt Luxemburgs kasteel bezoeken, daarom hebben we op vrijdag een nieuwe poging gemaakt: het kasteel in Vianden. Dit kasteel was zeker wel de moeite waard. Verder zijn we hier op zoek gegaan naar mensen die foto's maken van mensen die foto's maken en daar hebben we dan weer zelf een foto van gemaakt (Red: Snap jij het nog? Wij in ieder geval niet meer). 's Avonds hebben we tijdens een kampvuuravond kennisgemaakt met een andere Nederlandse Explorer-groep. Een van deze Explo's vertelde ons dat iedereen bij hun mee op kamp ging, wat wij een rare gewoonte vonden .
(hint hint... waar waren jullie allemaal?)



Zondag

En toen was het alweer zondag. Het einde van ons kamp was nabij. De tenten moesten worden afgebroken, de spullen moesten worden ingepakt en daarna volgde de lange reis huiswaarts.



Zaterdag

Tijdens onze laatste volledige kampdag, was het helaas erg regenachtig, maar dat hield ons niet tegen. We hebben namelijk het dierenpark in 'Merveilleux' bezocht. Hier hebben we onder anderen hippe geiten en maki's gezien. Ook was er een foto-bord met dieren (juist, ja) en een sprookjesbos: de Efteling is d'r niks bij. Sven wilt ook nog even kwijt dat hij in het dierenpark een T-shirt gekocht heeft waarop een mopshondje staat. De DAS-Redactie heeft met Sven de afspraak gemaakt dat als er lezers zijn die hier meer over willen weten, dan mogen zij hem er altijd naar vragen.



Terugkijkend op de hele ZoKa-week, mag zeker gezegd worden dat ook dit zomerkamp zeer geslaagd was. Waar zomerkampen eigenlijk altijd wel leuk zijn, is een buitenlands zomerkamp toch extra bijzonder. Het voelt namelijk niet alleen als een normaal zomerkamp, maar eigenlijk ook een beetje als vakantie.

Op onze vraag wat er dan echt het allerleukste van het kamp was, werd het volgende geantwoord: "De momenten tussen de ochtend en de middag en ook de momenten tussen de middag en de avond. En eigenlijk, nu we dan toch bezig zijn, was het slapen ook best prima! =)"

Het grootste minpunt van het kamp, dan? "We vonden het erg jammer dat er niet meer Explorers mee zijn gegaan. We hebben ons prima gemaakt met ons viertjes, hoor, maar toch was dat wel een beetje jammer! Juist ook voor de mensen die niet mee zijn geweest."

Vrijwilligersuitje - Next Cuisine

Net vóór het begin van het nieuwe scoutingjaar, hebben alle vrijwilligers samen een kookworkshop gevolgd bij onze burens: 'Next Cuisine'. Tijdens een gezellige avond werd er in groepjes gewerkt aan een heus driegangen-diner, bestaande uit: 'voorgerecht-pizza's', verse pasta met tomaat-venkel saus en kip en als toetje: tiramisu.



Natuurwerkdag

Zaterdag 7 november vond de nationale Natuurwerkdag plaats. Deze dag wordt één keer per jaar door het IVN georganiseerd met als doel om de natuur rondom ons heen een opknabbeurt te geven. Dit is landelijk op zo'n 525 locaties gedaan en in de meeste gevallen hielpen de lokale scoutinggroepen natuurlijk mee. Zo ook in Voerendaal!

Om tien uur 's ochtends verzamelden wij ons op het landgoed van kasteel Puth, waar we een groot deel van de dag hebben doorgebracht met het omzagen van bomen, het lostrekken van klimop en het sjouwen met hout. Na een dag lang hard werken (voor zowel de kids als de leiding), kan het dan ook niet anders zijn dan dat we weer helemaal één zijn met de natuur en stiekem heeft onze innerlijke holbewoner hier dan ook enorm van genoten.

Gelukkig werd er niet alleen maar hard gewerkt. Zo hebben de Beters en de Welpen ook een mooie hut gebouwd (waar ze, volgens een anonieme bron, vorig jaar al aan begonnen waren). Daarnaast werd er na afloop ook een kampvuur gebouwd op de binnenplaats van het kasteel, waarop men marshmallows en popcorn kon maken. En daarna, rond een uur of drie, werden de kinderen met modderige schoenen en een voldaan gevoel weer door hun ouders opgehaald bij het kasteel.



Cursus: Blubberbal Like a Pro!

Tijdens het zomerkamp werd het 'blubberbal'-spel voor het eerst binnen Scouting Voerendaal geïntroduceerd. Voor de thuisblijvers volgt hier een spoedcursus "How to Blubberbal like a Pro", zodat ook zij de volgende keer gewoon mee kunnen spelen.

Kledingkeuze

Je kleding is van uiterst belang bij het spelen van Blubberbal! Er zijn drie veel gebruikte strategieën:

- Zwart shirt met zwarte broek - vlekken en viezigheid zijn op deze combinatie niet goed zichtbaar.
- Geel shirt met blauwe broek en sandalen met witte sokken - ieder fashionable persoon zal voor je vluchten, waardoor je zelf geen risico loopt.
- Roze shirt, witte broek, rode crocs en een onderbroek naar keuze - op crocs kun je niet rennen, waardoor je het grootste gedeelte van het spel langs de kant staat. Maar met een goed gemikte dieptebal kun jij alsnog de eindstand bepalen.

Ken je eigen taken in het team.

Blubberbal is een teamsport bij uitstek. De bedoeling is dat je de 'blubberbal' (een natte zak met natte modder) in de emmer van de tegenstander gooit. Om dit succesvol te doen heb je vier verschillende type spelers nodig:

- Aanvallers - deze spelers zijn snel en kunnen goed gooien, daardoor kunnen deze spelers vrij eenvoudig punten score.
- Verdedigers - deze spelers zijn lang, graaien de blubberbal gemakkelijk uit de lucht en proberen zo goals te voorkomen.
- Modderwerpers - deze spelers gooien de blubberbal tegen tegenstanders aan, waardoor zij ongelofelijk vies worden. Is niet nuttig, wel erg leuk! ;)
- Beauties - deze spelers worden niet graag vies, daardoor zullen ze het spel niet snel winnen. Vaak worden deze spelers gemakkelijk uitgeschakeld door de modderwerpers.

Doel-technieken

Om een punt te scoren moet de blubberbal dus in de emmer van de tegenstander terecht komen. Ook hiervoor zijn verschillende technieken:

- Dieptebal - spelers kunnen de blubberbal vanaf ver in de emmer gooien. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het gewicht van de zak, de grootte van de emmer en met de wind.
- Putter - ook van dichtbij kun je de bal in de emmer gooien. Dit vergt minder gooi-techniek, maar vaak komt hier wel meer gooi-snelheid bij kijken, want anders wordt de bal gemakkelijk tegengehouden
- Dunk - een derde optie is op de bal tijdens het rennen in de emmer te laten vallen. Hierbij is rensnelheid cruciaal, want de verdedigers zullen je op de hielen zitten.

Zo, dat was alles wat je moet weten. Nu ben je helemaal klaar om te blubberballen *like a pro!*

Uit den ouwden doosch

De DAS bestaat nu al ruim 7 jaar in de huidige opzet. Da's goed voor ongeveer 250 pagina's aan geschreven materiaal. In deze rubriek herbeleven we vroegere tijden door de leukste stukjes uit de oude DASSen nogmaals af te drukken.

"Eten bij Scouting Voerendaal" (Juni 2008):

Bij Scouting wordt heel wat afgegeten en gekookt. Benieuwd wat dat allemaal zou kunnen zijn? Wij hebben speciaal voor jou een top vijf opgesteld:

- 1) Soep uit blik
- 2) Nasi
- 3) Vla (bij sommigen ook bekend als pudding)
- 4) Macaroni
- 5) Speculaasjes

Uit "Boer Zoekt Barbie" (December 2008):

De Roze Ninja zette Billy neer. "Hier bent u dan, in... Verweggistan!" *vervelend themamuziekje* "Nou, eh, bedankt." "Geen dank! Maar nu moet ik afscheid nemen. Vaarwel, burger!" En zo vloog de Roze Ninja de verte in, op zoek naar mensen om te redden. *vervelend themamuziekje*

En geheel in het thema van deze DAS, ook een paar foto's van de vorige Wereld Jamboree in Zweden (uit de WJ-editie van de DAS, November 2011):



Zoals jullie wellicht weten, onderhoudt Scouting Voerendaal nauwe banden met het Vaticaan. Dit blijkt ook uit een artikelje gepubliceerd direct na



Paus Fransiscus I heeft nog geen contact met Scouting Voerendaal opgenomen om onze verenigingspaus op te heffen. Zolang dat niet gebeurt, blijft Pontifex Stijn I gewoon zijn functie bekleden.

Namen van...

Wat ligt er allemaal ten noorden van Voerendaal? Juist ja, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Als je d'r over nadenkt eigenlijk best wel veel. Maar wat als je nog véél verder weg gaat?

Lotte loopt op dit moment stage in het verre en koude Noorwegen. En speciaal daarom deze keer, namen van "Noorweegse Fjorden":

- Åmøyfjord
- Eidfjord
- Fognafjord
- Frierfjord
- Aurlandsfjord
- Førdefjord
- Hjørundfjord
- Nærøyfjord
- Økstrafjord
- Værangfjord
- Nordfjord
- Bugøyfjord
- Båtsfjorden
- Kamøyfjord
- Tufjord
- Risfjord
- Ytre Torskefjord
- Akkarfjord
- Bølefjord
- Jøfjord
- Flaskefjord
- Lille Kvalfjord
- Nordre Tverrfjord
- Jøkelfjord
- Fugløyfjord
- Skipsfjord
- Storfjord
- Vestre Sandfjord
- Indre Andamsfjord
- Balsfjord
- Rakkfjord
- Løksfjord

Leer ze uit je hoofd en doe er je voordeel mee!

Halloweentocht

Na het grote succes van vorig jaar, konden we natuurlijk niet anders dan ook dit jaar weer een wandeling te organiseren met Halloween. Het thema van dit jaar: 'Het jaar van de mijnen!' (De mijnen? Niet de jouwen?)

Onder aanvoering van Maureen, Michelle en Sander Frederiks, werden de verschillende posten uitgewerkt door verschillende werkgroepjes bestaande uit Explo's en Roverscouts. Daarna moesten de benodigde materialen verzameld worden, werd er hard gezocht naar vrijwilligers (die naast onze scoutingclub ook van de voetbalclub, Michelle's vriendengroep en Anneke's enge familie afkomstig waren) en werd er reclame gemaakt. Want zonder deelnemers, geen succesvolle tocht!

Op 31 oktober stond één van de kleedruimtes van de voetbalclub ter beschikking voor de make-overs en de schmink (hulde voor het resultaat), terwijl het HK inmiddels was omgebouwd tot een ware spook-mijngang en langs de route werden de verschillende posten opgebouwd.



Rond 5 uur begonnen de eerste lopers zich te verzamelen bij de kantine van de voetbalclub om aan hun Halloween-tocht 2016 te beginnen! Onderweg kwamen ze o.a. zombies, witte vrouwen, doodgravers en mensen met gasmaskers tegen. De laatste groep bereikte rond 11 uur het eindpunt van de route.

En ook dit jaar kunnen we, denk ik, weer terugkijken op een fantastische editie van de Halloweentocht! Geweldig! Hou zeker de Digi-DAS in de gaten om te kijken of je er volgend jaar weer bij kunt zijn!



Scouting Voerendaal is een Scoutinggroep voor iedereen vanaf vijf jaar. We zijn een eigentijdse en ondernemende jeugdclub.

Onze leeftijdsgroepen zijn:

Beyers

Tussen 5 en 7 Jaar
Zaterdag 10.00-12.00 uur
Leiding: Anneke, Sven & Berend

Welpen

Tussen 7 en 11 Jaar
Zaterdag 12.30-14.30 uur
Leiding: Michelle,
Mark & Martijn

Scouts

Tussen 11 en 15 Jaar
Zaterdag 15.00-17.00 uur
Leiding: Erik & Luc

Explorers

Tussen 15 en 18 Jaar
Vrijdag 20.00-22.00 uur
Leiding: Edith, Sander & Sander

Roverscouts

Tussen 18 en 22 Jaar
Zaterdag 18.15-20.15 uur
Leiding: Niemand!
Teamleider: Stijn

De naam van de Teamleider is in bovenstaande lijst onderstreept.

Via onze website kan contact opgenomen worden met de teamleiders en alle andere vrijwilligers.

Ook zijn hier vele foto's en het programma voor de komende weken te vinden.

Kijk dus snel op:
www.scoutingvoerendaal.nl

COLOFON

DAS is het clubblad van Scouting Voerendaal.

De redactie bestaat uit:

Rion, Luc, Lotte,
Berend en Michelle

Een abonnement op DAS is mogelijk voor 7,50 euro per jaar. Neem daarvoor contact met ons op via www.scoutingvoerendaal.nl

Antwood puzzel:
Snelheid, Structuur en Intelligentie! Deze drie eigenschappen zijn de sleutel tot ons succes!



Jerom, wat kijk je dom!